

Lampiran I

DAFTAR KUTIPAN LANGSUNG

No	Bab	Halaman	Kutipan Langsung
1.	IV	85	<p><i>Evet, her şeyden evvel, Kur'ân-ı Kerim'de kullanılan malzemenin seçilişi harikulâdedir. Kur'ân, ele aldığı konuları, öyle bir malzeme ile ve öyle farklı bir üslûpla ifade eder ki, daha ötesinde ifade olamaz.. ve böyle bir ifadeye ne cin, ne insan, ne de melek güç yetiremez. Ancak bu mucizevî keyfiyeti görmek için mutlaka Kur'ân âyetlerine ihatalı bir gözle bakmak icap eder. Bu hususu daha bir müşahhaslaştırmak için biraz daha açabiliriz.</i></p> <p><i>Evet, beşer veya başka varlıkların –ki bunların başında cinler ve melekler gelir– kelâmlarında niyet ve tahayyül mertebesinde mânâ ve mazmunun yakalanıp ifade edilmesi mümkün değildir. Yani, bizlerin söylenilen ölçüler içinde bir beyan ve bir kelâma muvaffak olabilmemiz kat'iyen söz konusu değildir. Öyleyse bu mükemmeliyeti gösteren Kur'ân mucizedir ve onun beyanı, başkalarının bir şeyi ifadede ilk harekete geçirdikleri tahayyül ve niyetlerinin ifadesi olması itibarıyla da bir taraftan vâkıa mutabık, diğer taraftan da mucizevî ve ilâhîdir.¹</i></p>
2.	IV	89	<p style="text-align: center;">ط بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ</p> <p style="text-align: center;">“(O) göklerin ve yerin eşsiz, emsalsiz mübdiidir.”</p> <p style="text-align: center;">(Bakara sûresi, 2/117)</p> <p style="text-align: center;">بَدَعِ Arapça'da, daha önceden örneği, misli hiç olmaksızın var etme mânâsını taşır. Semavat ve arz da böyle enginlikleri ihata edilemeyen, güzelliklerine doyum olmayan bir eşsizlik arz ederler. Yani misli sebkât etmemiş, örneği görülmemiş hilkat acibelerindendirler. Bir taraftan, misal, örnek ve şablonun bulunmaması, diğer taraftan da madde-i asliyesi ve heyet-i hâliyesi açısından daha cazibi olmayacak ölçüde baş döndürücülüğüyle</p>

¹M. Fethullah Gülen, *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar* (İstanbul: Nil Yayınları, 2011), xix.

			<p>harikulâdedir. Ve milyarlarca ışıktan işaretleriyle Hz. Mübdi'î göstermektedir.</p> <p>Evet, yer ve gökler o büyüleyici güzellikleri, muhtevası, perde arkası esrariyle Hz. Hallâk tarafından “Ol!” deyivermekle oluvermiş; hem de, eksiksiz, kusursuz mükemmeliyet üstü bir mükemmeliyetle oluvermiştir. Olanlar, O’ndan ayrılıp gelen cüzler değil, O’nun zuhuru da değil; varlıkla Hz. Mübdi’ arasındaki münasebet Hâlik-mahluk münasebetidir. Ne tevellüd, ne sudûr, ne de gayri iradî bir zuhurdur. Muhalfarz öyle olsaydı, asıl, onca sudûr, zuhur ve ayrılmalar karşısında, tıpkı güneşin bir gün biteceği gibi biter gider. Oysaki, her şey yaratılıp gelişmekte, geliştiği gibi bitip gitmekte, bitip gidenleri de aynı cazibedar başka güzeller ve güzellikler takip etmektedir.. evet her şey, bir bir gelmekte bir bir gitmekte ve sadece O “Bedü’-s-semavati ve’l-arz” bâki kalmaktadır. İşte O (celle celâluhu), her gelene vücud ve hayat nurunu bahşetmekle şuur erbabına varlığı ifade ettiği gibi, gidenler gittikten sonra arkadan gelenlerin aynı şeylere mazhariyetiyle de ebediyetini anlatmaktadır.</p> <p>Bid’at kelimesi de aynı kökten gelir. Dinde olmayıp da sonradan ihdas edilen düşünce ve amel mânâsına gelen bu kelime farklı farklı tarif edilmiştir. Meselâ: “İbadet kasdıyla Efendimiz veya Hulefa-i Raşidin’in yapmadığını yapmak” veya “Resûl-i Ekrem ve Raşid halifelerden sonra ortaya çıkan ve Efendimiz’in herhangi bir sünnetini ortadan kaldırmayan ibadet ve iyi ameller” bu cümledendir. Bid’at hususunda bazı ulema oldukça sert, bazıları da bir hayli yumuşaktır. Üstad Bediüzzaman’ın tespiti itidal remzidir: Dinde ihdas edilen şeyler, usûl itibarıyla herhangi bir disipline muhalif değilse o bid’at-ı hasene; aslını da faslını da temel prensiplerle telif etme mümkün değilse o da bid’at-ı seyyiedir.²</p>
3.	IV	93	إِيَّاكَ نَعْبُدُ

²M. Fethullah Gülen, *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar*,19-20.

			<p>“Yalnız Sana ibadet ederiz...” (Fatıha sûresi, 1/5)</p> <p>Bu âyet-i kerimede hemen hepimizin bildiği ve bütün tefsir kitaplarında zikredilen, mef’ulün takdimi nüktelinin yanında, –ki hulâsa olarak şu mazmunu ifade eder: Allah’ım başkasına değil, sadece ve sadece ilan, ikrar ve itiraf ederek ancak Sana yönelir, Sana boyun eğer, itminanı Sende arar ve Senin nezdinde sekîne ve sükûna ereceğimize inanırız.– dikkate değer bir diğer nükte de şudur: Burada fiil-i mazi olan عَبَدَ kalıbının yerine, aynı kökten gelen muzari fiili getirilmiştir ki, نَعْبُدُ’dür. Böyle bir kalıbın tercih edilmesi, عَبَدَ mazi sığası olması itibarıyla, yaptık, ettik, kıldık.. vs. gibi mânâları da ihtiva etmesindedir. Bu kabîl mânâlarda ise, şöyle-böyle ibadetin ruhuna ters ve bir şey yapmış olma gururunu ihsas eden mülâhazalar söz konusudur.</p> <p>نَعْبُدُ kelimesinde ise böyle bir yanlış anlama söz konusu değildir; çünkü “İbadet ederiz.” diye tercüme edebileceğimiz نَعْبُدُ fiili, tamamıyla insana o yüce dergâh önünde, aczini ve fakrını ve bunların sürekliliğine niyeti ve azmi ima etmektedir ki bunu şöyle resmetmek de mümkündür: “Rabbim, ben Senden başkasına hürriyetimi feda etmeme, hiç kimse ve hiçbir şey karşısında zillete düşmeme kararındayım. Bunun için, dolu dolu kulluk ve ubûdiyet niyetiyle Sana yönelir, Sana tahsis-i nazarda bulunur, itaat ve ibadet aşk u şevkiyle gerilir, mâsiyetten içtinap kararlılığı ile Senin sevmediğin, istemediğin şeyler karşısında tavır koymayı düşünürüm. Niyetim, en büyük amelim; niyetimi amel kabul etmen de emelimdir. Yaptıklarım ölçüsünde değil, yapmaya niyet ettiğim miktarda teveccühüne talibim...”³</p>
4.	IV	95	<p>وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى</p> <p>“Gerçekten işin sonu Senin için başından daha hayırlıdır.” (Duhâ sûresi, 93/4)</p> <p>Duhâ sûresi Mekke’de, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) en sıkıntılı</p>

³M. Fethullah Gülen, Kur’an’dan İdrake Yanşıyanlar,1.

			<p>anlarından birinde nazil olan bir sûre. Ebû Leheb'in karısı Ümmü Cemil, inkitâ-i vahiy döneminde gelip Efendimiz'i (sallallâhu aleyhi ve sellem) –hâşâ– alaya alarak: “Sahibini görmüyorum, herhâlde seni terk etti.”⁴ dedi. İşte böylesine bir atmosfer içinde Allah (celle celâluhu) “Rabbin Seni terk etmedi ve Sana darılmadı. Gerçekten işin sonu Senin için başından daha hayırlıdır.” diyerek, Resûlü'nü teselli etti.⁵ Bu âyet değerlendirilirken, eğer Efendimiz'in yaşadığı günler mülâhaza edilecekse, cümlenin mânâsı; “Senin sonun önünden, yarının da bugününden daha hayırlı olacaktır.” mânâsına gelir. Nitekim tarihin şهادetiyle de öyle olmuştur. O'nun devrinde başlayarak O'nun ikbal yıldızı ve dava atlası her yeni gün eskiye nazaran daha bir parlamış ve daha bir renklenerek genişlemiştir. Aslında bundan sonra gelen âyet ve sûrelerle de Cenâb-ı Hak, hep Resûlü'nü tebşire devam etmiş ve O'nun parlak geleceğini nazara vermiştir.⁶</p>
5.	IV	96	<p>إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ “Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” (Ankebût sûresi, 29/45)</p> <p>İnsan, namazını kıldığı ve kıldığı namaz, kendisini fuhşiyat ve münkerattan uzaklaştırdığı hâlde hâlâ bazı hatalar yapması her zaman melhuz ve mukadderdir. “Bütün insanlar hataya açıktırlar. Ne var ki hata yapan bu insanların en hayırlısı da hatalarından çabucak dönüp, tevbe edenlerdir.”⁷ hadisi bu hakikati ifade adına fevkalâde önemlidir.</p> <p>Bir insan, namazını kâmil mânâda eda ederse, onun hayatındaki nurlu zaman dilimleri alabildiğine genişler; zulmetli ve karanlıklı anları da daralır. Bast hâlleri daha münkeşif hâle gelir; kabz hâlleri ise âdeta ortadan kalkar. Onun iç dünyasında şeytanlığa, nefsanîliğe açık menfezler daralır; melekliğe, ruhanîliğe açılan kapılar da ardına kadar</p>

⁴Buhârî, *tefsir* (93) 2; Müslim, *cihad* 114, 115.

⁵Buhârî, *fezâilü'l-Kur'ân* 1.

⁶M. Fethullah Gülen, *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar*, 243.

⁷Tirmizî, *kıyâmet* 49; İbn Mâce, *zühd* 30; Dârimî, *rikak* 18.

			<p>açılır. Ancak bütün bunlar, namazın şuurluca idrak edilip eda edilmesine bağlıdır.. evet kalbin hoplaması, duyguların şahlanması, içten içe bir ürpertinin duyulmasına bağlıdır. Bu bakımdan “Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” âyetinin resmettiği namaz, kâmil mânâda bir namazdır. Böyle bir namaz ufkunu yakalayamayanların hata yapması ise kaçınılmazdır.⁸</p>
6.	IV	99	<p>وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ</p> <p>“Meryem oğlu İsa 'ya da (gün gibi) açık deliller (mucizeler) verdik ve onu Ruhü'l-Kudüs ile destekledik (teyit ettik).” (Bakara sûresi, 2/87)</p> <p>Bir hayli muhakkik, Ruhü'l-Kudüs 'ün Cebrail (aleyhisselâm) olduğunu söyler.. hemen pek çok tefsir kitabında bu böyledir. Ne var ki, Hassan b. Sabit bir gün Efendimiz'in huzurunda:</p> <p>وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءٌ</p> <p> demiş. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bunu tahsin etmiştir. O hâlde Cibril, Ruhü'l-Kudüs değildir; Hz. İsa da olamaz; zira <i>وَأَيَّدْنَاهُ</i> <i>وَأَيَّدْنَاهُ</i> deniliyor ki, desteklenenin, destekleyenin aynı olmadığı açıktır. Kanaatime göre, Ruhü'l-Kudüs, lâhut âlemiyle doğrudan ilgili, Hakk'ın emriyle ve yine O'nun istediklerini desteklemeye hazır melekûtî bir güç ve kuvvettir ki, Hz. İsa'yı desteklerken İncil televvünlü olur, Efendimiz'i desteklerken de Kur'ân televvünlü.</p> <p>Seyyidina Hz. Mesih'in evvelâ, gün gibi açık delil, burhan; iman, ikna ve hiç olmazsa ilzama götüren, kendileri açısından apaçık, başka bir şeye delâlet bakımından da fevkalâde vâzih mucizelerle gönderilmesi ki, Kur'ân-ı Kerim, bunları değişik sûrelerde, çamurdan kuş biçiminde şekillendirilen şeylere, Allah'ın izniyle hayat üflenmesi, yine Allah'ın izniyle gözsüzün, abraşın iyi edilmesi ve ölülerin</p>

⁸M. Fethullah Gülen, *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar*, 184.

			diriltilmesi, sonra gaybı ihbar nev'inden evlerde yenen ve biriktirilen nesnelere bilinip haber verilmesi şeklinde sıralar. Sonra da Ruhü'l Kudüs'le teyit buyurulmasında apaçık bir hususiyet sezilmekte. Bu da onun misyonunun arklılığını göstermektedir. Yoksa bazı Nasârâ'nın zannettikleri gibi, Ruhü'l-Kudüs Hz. İsa'nın şahsiyetinden bir parça değildir; onu teyit eden has bir teveccüh ve tecellîdir. Bu tecellînin Hz. Cebrail veya başka bir melekle temsil edilmesinde de beis yoktur. ⁹
7.	IV	106	<p>وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ</p> <p>“İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine ‘Aşağılık maymunlar olun!’ dediklerimizi sizler de elbette bilmektesiniz.” (Bakara sûresi, 2/65)</p> <p>Bu âyet-i kerimede beyan edilen mesh, – Allahu a'lem– Mücahid'in de dediği gibi sûret meshinden ziyade sîret meshidir.¹⁰ Yani ahlâkî özellikler itibarıyla aşağılık bir maymun gibi olmaları. Ayrıca sîret meshi nesiller boyu devamı da müsaittir. Bu mesh hâdisesi şu anda da bazı toplumlar için söz konusudur.¹¹</p>
8.	IV	116	<p>وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ لَأَقْتُلَنَّكُمْ فَانفُسِكُمْ</p> <p>بِإِحَادِثِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ</p> <p>“Musa kavmine: ‘Ey kavmim!’ demişti. ‘Sizler, buzağıyı (tanrı) edinmekle şüphesiz kendinize zulüm (veya haksızlık) ettiniz, şimdi siz o pak ve temi Yaraticınıza tevbe edip, nefislerinizi öldürünüz.’ ” (Bakara sûresi, 2/54)</p> <p>Bu âyet-i kerimede yer alan “Nefislerinizi öldürün!” kaydı, birbirinizi öldürün veya buzağıya tapmayanlar, tapanları öldürsün vs. gibi tefsir edilegelmiştir ama, şöyle de tefsir edilebilir: Siz, buzağıya tapmak, onu tanrı</p>

⁹M. Fethullah Gülen, *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar*, 16-17.

¹⁰İbn Kesir, *Tefsiru'l-Kur'âni'l-azim* 1/150.

¹¹M. Fethullah Gülen, *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar*, 13.

			<p>edinmekle mademki kendi içinizdeki dinî, içtimaî, fikrî vahdet ve tevhidi bozdunuz ve bir kavga zemini oluşturduunuz; öyle ise haydi birbirinizle kavga edin bakalım.. veya nefis ve enaniyet cihetiyle ölün ki, ruh ve mâneviyat adına dirilebilesiniz.. veya tasavvufî mânâda “İçinizdeki kuvve-i şeheviye, gadabiyeye vs. gibi kötü duyguları öldürerek nefis ve enaniyet cihetiyle fenâ bulunuz ki, kalbî ve ruhî hayatınız itibarıyla bir “ba’sü ba’de’l-mevt” e mazhar olabilesiniz..”</p> <p>Ayrıca burada, buzağıya tapan tapmayan herkesin, kendi kendini öldürmesiyle kastedilen ne ise, hemen her ferdin keffaret türü böyle bir arınmaya davet edilmesi, mâsiyeti irtikâp edenlerin açık küfürlerini, sükut edenlerin de zımnî günahlarını hatırlatması ve tevbeye yönlendirilmeleri bakımından gayet mânidardır.</p> <p>Bundan başka, bu kutlu tedmir veya ağır imtihanların tamamen dahilde cereyan etmesini ve dolayısıyla daha acıklı olduğunu ifade sadedinde, başkalarıyla savaşmayı anlatan قَاتِلُوا yerinde فَاقْتُلُوا'nun seçilmesi ve bununla, onların maruz kalacakları iç ızdırap, iç çile ve iç çekişmelere işareti bakımından o da çok anlamlıdır.¹²</p>
9.	IV	118	<p>وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ</p> <p>“Fitne tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar savaşın.” (Bakara sûresi, 2/193)</p> <p>Bu âyetin yorumu adına söylenebilecek en güzel sözlerden biri İbn Ömer, Abdullah b. Zübeyr ile Haccac-ı Zalim arasında cereyan eden hâdiseler esnasında söylenmiştir. Şöyle ki, iki kişi İbn Ömer’e gelirler ve aralarında şöyle bir konuşma cereyan eder: İnsanlar zayi oluyor, herkes ölüyor. Sana gelince; evet Allah Resûlü’ne arkadaşlık etmiş olan sen, evinde oturuyor, bizimle beraber cihad etmiyorsun. Allah’ın kardeş kanı akıtmayı haram kılması, benim sizinle beraber olmama mânidir. Ama Allah “Fitne yok edilinceye kadar onlarla savaşın.” buyuruyor. Ve işte İbn Ömer’in dünya</p>

¹²M. Fethullah Gülen, *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar*, 12-13.

		<p>çapındaki değerlendirmesi: Biz, fitne olmayıp, din Allah için oluncaya kadar hep o kavgayı verdik. Size gelince, din Allah'tan başkaları için olsun diye ve fitne çıkarmak için çarpışıyorsunuz...</p> <p>Mekke dönemi ki, peygamberlik süresinin yarısından fazlasını teşkil eder. Allah Resûlü mücadelesini hep "Allah'ın yeni bir emri gelinceye kadar bağışlayıcı olun ve hoşgörü ile davranın." çizgisinde ve:</p> <p>ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ</p> <p>"İnsanları Rabbinin yolu (olan İslâm)'a hikmet ve güzel öğütlerle çağır ve onlarla tartışmalarını en güzel bir üslûp içinde sürdür." esprisine göre devam ettirmiştir. 13-14 sene karşı tarafın kin, nefret, gayız; tecavüz, tehcir ve baskılarına karşı Müslümanlar af, hoşgörü ve sevgiyle mukabelede bulunmaktan asla geri kalmamışlardır. Bağışlamanın, iyi niyetin, şefkatle kucaklamanın dahi yumuşatamadığı bu haşin fitratlara karşı, temel esprisi, dine tecavüz edilmemesi, insanların öldürülmemesi, nesillerin zebil olmaması esasına dayanan, caydırıcılık ve dinin anlatılmasına zemin hazırlama mülâhazasıyla kuvvet kullanma dönemine geçilmiştir.</p> <p>Önceleri afv u safh, daha sonra tedafüü bir tavır, bilahare de hem evrenselliğin gereği, koskocaman bir âlemde, sadece kuvvete hak tanıyan, kuvvet kullanarak bâtulı hak gösteren ve çapulculuğa alışmış bulunan densizlere haddini bildirmek, hem de insan tabiatında bulunan ve önü alınamayan kavga duygusunu, tutkusunu zapturapt altına almak, disipline etmek, muhtemel taşkınlıkları önlemek için, işareti geçmiş kitaplarda Hz. Sahibu's-seyf maddî cihada mezun ve memur kılınmıştır. Evet, önce sadece izin, sonra da harp ve sulh meselelerini belirleyen bir sürü emir.. elbette ki öyle olacaktı; zira şiddete, hiddete, katle, teşride açık olan insan tabiatı eğer böyle disipline edilmeseydi, kavga başlayınca, işin hakemliğini duyguları kan, düşünceleri kan, kan gölü içindeki harp kahramanları (!) yapacaktı ki, böyle hakemlerin verecekleri kararların nasıl</p>
--	--	--

			<p><i>olacağı bellidir. Onun içindir ki Kur'ân ve Sünnet, beşerî boşlukların sebebiyet vereceği noktaları tutmuş, nizam-intizam altına almış ve insan hislerinden kaynaklanacak bütün muhtemel suiistimallerin kapılarını kapamıştır; kapamış, önce tedafüî muharebe prensipleriyle, daha sonra da şartlar gerektirdiğinde taarruz emirleriyle meselenin farklı buudlarının da bulunduğunu ortaya koymuştur.¹³</i></p>
--	--	--	---

¹³M. Fethullah Gülen, *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar*, 32-34.

Lampiran II

MUHAMMAD FETHULLAH GÜLEN DAN KARYA TAFSIRNYA



Muhammad Fethullah Gülen



Karya tafsir *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar* yang penulis gunakan dalam penelitian ini



Karya tafsir *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar* terbitan Zaman terdiri dari dua jilid



Karya tafsir *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar* edisi terjemahan bahasa Indonesia



Karya tafsir *Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar* edisi terjemahan bahasa Inggris

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Sabirin
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 11 Oktober 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Sekarang : Jl. Melati Indah I Komp. Habibi
7. Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 Banua Hanyar, 2007
 - b. SMP : MTsN Labuan Amas Utara, 2010
 - c. SMA : SMK Darul Istiqamah, 2013
 - d. Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Ilmu Qur'an dan Tafsir, Angkatan 2013
8. Organisasi : - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HJM) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
- LDK al-Ihsan
- Antasari Cendekia
9. Orang Tua

Nama Ayah	: Samsul Razi (Alm)
Pekerjaan	: -
Alamat	: Desa Banua Hanyar Kec. Pandawan Kab. HST
 Nama Ibu	 : Ratniyati
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Banua Hanyar Kec. Pandawan Kab. HST

Banjarmasin, 04 Juli 2017

Penulis,

Muhammad Sabirin